

vzw - Masomo - asbl

Sint-Kruisstraat 56 - 8310 Brugge - tel. (050) 37 10 54

De vzw Masomo wil het lot van de Congolese bevolking in Kolwezi verbeteren door een meisjesschool te bouwen en haar werkingskosten te betalen.

Ontstaan

(zie ook de voorgeschiedenis)

In 2002 bracht de familie De Rycke-Sapalo de vakantie door te Kolwezi, in het Zuid-Oosten van Congo. Ze waren geschokt door de erbarmelijke levensomstandigheden. Bij hun terugkeer waren ze vastbesloten om iets ondernemen.

Kolwezi

De economische toestand in Kolwezi is momenteel dramatisch.

De koper- en kobaltmijnen van de Gécamines (het vroegere Union Minière), de grootste werkgever uit de streek, draaien op een laag pitje.

In de andere takken van de industrie gaat het al niet veel beter.

Onderwijs

Ook in de scholen zijn er grote problemen. Veel onderwijzers worden niet meer betaald. De 'rijkeren' betalen de onderwijzers dan maar zelf, maar dat is uiteraard een minderheid.

Meisjesschool KARIBU

Als er al geld is om kinderen school te laten lopen, zijn het de jongens die het eerst aan bod komen. De meisjes vallen meestal uit de boot. Vandaar dat we de meisjesschool KARIBU oprichten.

Stappenplan

Na de schenking van het terrein door de gouverneur van de provincie Katanga werd in 2004 het eerste klaslokaal gebouwd, voor meisjes van het eerste leerjaar.

Ieder nieuw schooljaar willen we deze leerlingen laten overgaan naar het volgend jaar. Daarom wordt ieder jaar één klas bijgebouwd. En ieder jaar begint er dus een nieuwe groep meisjes in het eerste leerjaar. Op die manier hebben we een volledige lagere meisjesschool na 6 jaar.

Hoever we reeds staan, kun je volgen op de foto's die ons vanuit Kolwezi worden toegestuurd. Dit is onze bijdrage om de armste meisjes uit Kolwezi de kans te geven het volledige lagere onderwijs te doorlopen.

De lokalen worden ook 's avonds gebruikt voor volwassenenonderwijs.

Erkenning

Het onderwijs in de school volgt het officiële Congolese leerplan.

De kinderen kunnen dus zonder problemen hun opleiding verderzetten in een andere school.

Materiaal

Naast een gebouw is er nog heel wat materiaal nodig om de school te laten werken. Denken we maar aan banken, schriften, schrijfgerei, naaimachines,...

Een deel laten we ter plaatse vervaardigen, een ander deel verzamelen we hier en sturen we daarna per container naar Kolwezi.

Alle nog bruikbaar materiaal is dus welkom.

Onderwijs kost geld

Om dat geld te verzamelen organiseren we activiteiten met een Afrikaans tintje: kooklessen, recepties en maaltijden, kinderaanimatorie, voordrachten,...

Sponsoring

Deze activiteiten zullen onze kosten niet kunnen dekken.

De bouw van een klas kost 4.000 Euro, het jaarsalaris van een leraar 650 Euro.

Daarom zijn we op zoek naar mensen die onze school financieel willen steunen.