



De bange boomgeest



Scan de QR code en luister naar het voorgelezen verhaal.



Er waren eens twee gezinnen.

Ze gingen kamperen in het bos.

De familie Claeys met de kindjes Jack, Jules en Marie en de familie De Maene met hun dochter Roosje.



Als het donker wordt maken ze kampvuur en eten ze marshmallows. En dan speelt Marie een liedje op haar gitaar. Roosje begint te dansen. En dan vraagt Jack 'gaan we samen dansen?'.

En nu is het tijd om te slapen, zeggen de ouders. De kinderen slapen in 1 tent samen en de ouders ook in 1 tent. Eerst zitten de kindjes nog een beetje te praten. En dan doen ze het lampje uit en proberen ze te slapen.

Maar dan...

Dan moeten de meisjes dringend naar het toilet. Ze durven niet alleen dus maken ze de jongens wakker.

Roosje ging snel om een zaklamp.



Ze zoeken samen een boom om te gebruiken als toilet. Dan vinden ze een boom. Maar wat ze niet weten is dat die boom 'de bange boomgeest' is. De boom wordt wakker en hij is bang.



De kinderen lopen weg! Iedereen een andere kant op!

Roosje loopt achter de boom aan!

Jules vraagt 'is iedereen nog mee?' hij kijkt achter zich maar ziet niemand.



De boomgeest staat stil omdat hij dacht dat iedereen weg was maar Roosje kwam hem troosten.



Jules dacht dat hij iemand hoorde praten en stond meteen stil maar er was niemand te zien. Jules denkt na en opeens weet hij iets, hij zoekt steentjes en maakt een spoor.



Marie is erg zenuwachtig. Ze danst om haar kriebels te vergeten maar valt! Als ze valt ziet ze een steentje. En nog eentje, en nog eentje en dan zegt ze 'dat zijn er wel duizend!'. Ik ga ze volgen! En zo vindt Marie Jules terug. Joepie!

Ondertussen is Roosje de boomgeest aan het troosten door met hem te praten.



En dan klimt Jack in de boom. Hij schijnt met zijn zaklamp naar beneden. Marie en Jules zien het licht en volgen het. En zo vinden ze Jack!



En dan vraagt Jack: 'hebben jullie al een spoor van Roosje gezien?'.

Neen, wij moeten haar nog vinden. Misschien kunnen we hier naar rechts? En dan ziet Jules een haarplukje van Roosje en haar roze speldje.

Daarna horen ze een schot! Pang!

Dan denken ze: 'Roosje is in gevaar!'



Terwijl Roosje de boomgeest aan het troosten is hoort zij ook dat schot en denkt ze 'mijn vrienden zijn in gevaar'.

Roosje vraagt aan de boomgeest 'heb jij mijn vrienden gezien?'. Neen maar ik heb ze wel gehoord en het kwam van die kant.

Roosje vraagt 'kan je anders helpen?'

Neen sorry, ik kan niet helpen. Ik ben te bang.

Waarom ben je bang? Vraagt Roosje.

Ik zal jou het verhaal van mijn mama en papa vertellen..



Mijn mama, papa en ik stonden te luieren in het bos. Opeens zien wij mensen lopen met een bijl en een kettingzaag. En dan kwamen ze dichterbij en kappen ze in mijn papa. Hij valt, en dan mijn mama ook.

Ik begon te huilen en ben op tijd weggevlucht. Sindsdien ben ik bang van mensen en kom ik enkel 's nachts tot leven.

Maar ik ben niet meer bang van jou Roosje, ik vind jou lief.



Roosje zegt: 'je moet niet bang zijn van Jack, Jules en Marie'.
Ze zijn superlief!

En dan zegt de boomgeest: 'ik weet het niet zeker hoor'. Ze
lieten mij schrikken en dat vond ik eng!

Roosje zegt: 'je moet niet bang zijn, ze gaan je geen pijn
doen'.



Het werd stilletjes aan ochtend. Opeens ziet Roosje dat de bange boomgeest stil staat. 'Ohneen' denkt ze. Hij is dood!

Ze moet nu weer alleen op zoek naar haar vrienden. Roosje bedenkt een plan en begint heel hard te tieren!

De vrienden horen het en rennen om te zoeken waar het geluid vandaan komt. Een paar minuten later hebben ze Roosje gevonden.

Marie zei: 'oei, mama en papa zullen wel bezorgd zijn dat wij weg zijn'. laten we snel terugkeren!

Roosje zei: 'wacht de bange boomgeest is dan alleen!'



Wie is de bange boomgeest?

Dat is deze boom hier waar jullie bang van waren. Hij is ook bang van jullie maar eigenlijk is hij best wel lief.

Dan zegt Jules: 'niet treuzelen, we moeten terug naar onze tent'.

Komen we vanavond dan terug? Dan kunnen jullie ook vrienden worden met de bange boomgeest?

Dat is goed, zeggen ze allemaal



We blijven vanaf nu dicht bij elkaar!

Als ze bij hun tent komen zijn de ouders heel blij maar de kindjes willen liever slapen.

Eind goed, al goed!



Einde

Auteur: L2

Illustrator: L2

Personages: Jules, Jack, Marie, Roosje en de bange boomgeest